

## סיפור על עושר הצלחה ואהבה

מאת: בני ישראלי



אישה יצאה מביתה וראתה שלושה זקנים עטורי זקן לבן ארוך יושבים בחצר ביתה .

הם לא היו מוכרים לה ולכן אמרה להם : " אינני חושבת שאני מכירה אתכם, אך בודאי אתם רעבים . היכנסו לביתי והתכבדו בארוחה . "

" האם האדון נמצא בבית " , הם שאלו .

" לא , הוא לא בבית " , השיבה .

" אם כך , לא נוכל להיכנס " , הם השיבו .

בערב כשהגיע הבעל הביתה , האישה ספרה לו את אשר קרה .

" צאי , הודיעי להם שאני בבית והזמיני אותם להיכנס " .

האישה יצאה והזמינה אותם להיכנס .

" אנחנו לא נכנסים כולנו יחדיו" השיבו , ואחד מהם הסביר ששמו :  
"עושר" , ובהצביעו לעבר השניים האחרים , המשיך : זה "הצלחה"  
וזה "אהבה". עוד אמר : " עתה לכי והתייעצי עם בעלך מי מאתנו  
אתם רוצים בביתכם " .

האישה נכנסה הביתה וסיפרה לבעלה את הנאמר . הבעל בשמחה רבה  
אמר " מאד נחמד , אם כך המצב הבה נזמין את עושר , שיבוא וימלא  
את ביתנו בעושר " .  
האישה לא הסכימה ואמרה: " יקירי , מדוע לא נזמין פנימה את  
הצלחה ? .

כלתם שישבה בצד והקשיבה לנאמר , קפצה בהצעה שלה : " האם לא  
כדאי יותר להזמין את אהבה ? אז ביתנו יתמלא באהבה ! " .

" הבה נקבל את הצעתה של כלתנו " סיכם הבעל ואמר לאשתו : צאי  
והזמיני את אהבה להיות אורחנו " .

האישה יצאה והזמינה את אהבה להיכנס . השניים האחרים קמו ובאו  
בעקבותיו . משתוממת אמרה האישה : " הזמנתי רק את אהבה , מדוע  
גם אתם נכנסים ?

הזקנים השיבו יחדיו : " אם היית מזמינה את עושר או את הצלחה ,  
השניים האחרים היו נשארים בחוץ , אך מאחר והזמנת את אהבה ,  
במקום שנמצאת אהבה יש גם עושר והצלחה !!!!! " .

במה אברך אתכם :

במקום שיש סבל , אברך שיהיו שלום ורחמים .

במקום שיש ספקות , אברך שיהיה אמון מחודש ביכולת להתגבר  
עליהם .

במקום שיש עייפות , תשישות , אברך שיהיו הבנה , סבלנות וכוח  
מחודש .

במקום שיש פחד , אברך שיהיו אהבה ואומץ .